

## TENERIFE

# HET HELE JAAR EEN FEEST!

Tenerife: dat betekent een week lang zon, zee en strand voor miljoenen toeristen. Maar niet voor ons. Er is meer, veel meer! Wij bezochten steden met een rijke historie en spectaculaire moderne architectuur, trokken de natuur in en ontdekten drakenbloedbomen, piramides en de aeweldige *guachapp*.

TEKST: VERA TER BEEST

**S**anta Cruz is het hele jaar door een feest voor de zintuigen, met als absolute hoogtepunt het opvallende, stralend witte Auditorio, ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava. Het gebouw met de gebogen lijnen en de sierlijke witte vleugel die eroverheen hangt is niet alleen het pronkstuk van het eiland, het wordt tevens gezien

als hoogtepunt van de architectuur in heel Spanje. Het is overdag al spectaculair om te zien maar 's avonds, wanneer het baadt in een helder wit licht, is het helemaal geweldig. De akoestiek schijnt er fenomenaal te zijn en het aanbod is gevarieerd: opera, dans, rock, pop, klassieke muziek, flamenco en jazz. Dus als je naar de hoofdstad gaat, ga dan 's avonds en koop van







**Ropa vieja** Een soep uit grootmoeders tijd, oorspronkelijk gemaakt van restjes vlees en kikkererwten.

**Papas arrugadas** Gerimpelde aardappels. Een traditioneel gerecht. De aardappels worden gekookt in zout water en krijgen hierdoor een rimpelige schil.

**Gofo** Meel met een zeer typische smaak dat al door de eerste bewoners gebruikt werd in allerlei gerechten. Gemaakt van diverse graansoorten.

**Chicharrero** Oude scheldnaam bedacht door de adel uit La Laguna in de zeventiende eeuw voor Santa Cruziaanse vissers. De chicharro was een goedkope vis van slechte kwaliteit. Nu wordt de naam gebruikt om de hoofdstedelingen aan te duiden.

**Guanche** Oorspronkelijke bewoner van Tenerife.

**Guachinche** Komt van het Engelse 'I'm watching you', uitgesproken als 'wachinche'. Typisch Tenerifaanse eetgelegenheden.

**Guagua** De naam van de lokale bus, uitgesproken als 'wawa'.

**Drago** De drakenbloedboom en trots van Tenerife.

ja, dan Adeje maar in, een klein dorpje waarvan de hoofdstraat steil omhoogloopt. De Santa Ursula-kerk blijkt vooral vanbinnen bijzonder. Barokke elementen gaan hier hand in hand met muderschilderingen en Canarisch houtsnijwerk. In het restaurant van Hotel Fonda Central, populair vanwege het prachtige traditionele Canarische interieur, eten we dé specialiteit van Adeje: kip in mojosaus. Ondertussen zien we dat de mist is weggetrokken: wordt het toch nog een middagje strand.

### De piramides en de draak

De volgende dag willen we naar Güímar, waar net als in vele andere dorpen in het weekend een *agricultor*- en *artesanía*-markt wordt gehouden. Vaak zijn dit gezellige marktjes waar lokale producten worden verkocht en de locals op straat de laatste nieuwtjes uitwisselen. De grootste attractie van Güímar is echter het archeologische park. Over de piramides die hier staan bestaan verschillende theorieën. Volgens sommigen zijn ze gebouwd in dezelfde tijd als de piramides van de Maya's of de Egyptenaren. Nu wordt echter algemeen aangenomen dat ze in de negentiende eeuw zijn gebouwd van stenen die boeren tijdens het ploegen vonden. In het museum en via borden in de tuin wordt meer uitleg gegeven over de piramides, de geschiedenis en cultuur van Tenerife, en de flora en fauna die er te zien zijn. De opvallendste boom hier is de *drago*, de drakenbloedboom, de oudste boomsoort van het eiland. Wanneer je een kerf in de bast maakt, komt er bloedrood sap uit dat medicinale krachten zou hebben. De naam komt van de eerste bewoners van Tenerife, de Guanches. Zij dachten dat gestorven draken veranderden in bomen. Het meest spectaculaire exemplaar staat overigens aan de noordkust in Icod de los Viños.

### Mysterieuze maagd

Na onze lunch met uitzicht op de piramides en de bergen rijden we richting

Candelaria, het bedevaartsoord van Tenerife. Het verhaal gaat dat twee Guanche-herders op het strand een vrouw zagen, maar door de mist niet goed konden zien of ze goede bedoelingen had. In die tijd was het niet gebruikelijk een vrouw zomaar aan te spreken en daarom probeerden zij haar weg te jagen door stenen naar haar te gooien. Beide mannen raakten gewond door hun eigen stenen. Geschrokken renden ze naar hun koning en deden hun verhaal. Ze werden teruggestuurd om haar te halen. Ze tilden haar op en hun wonden genazen. Zo werd deze maagd al snel de patroonheilige van Tenerife en Candelaria. Nog steeds wordt tweemaal per jaar haar komst gevierd. Pelgrims uit Tenerife bedanken haar tijdens een uitgebreid feest op haar naamdag op 2 februari. In augustus vindt de grootste bedevaart plaats en trekken ook pelgrims van de andere Canarische Eilanden naar Candelaria.

### Zwart strand

Na dagen cultuur, natuur en culinair genot willen we toch ook nog

...

Lees verder in het voorjaarsnummer 2014 van *España y más* of neem contact op met [info@veritasteksten.nl](mailto:info@veritasteksten.nl).